

Reactie van het Bestuursorgaan op het kranteninterview met Luc Van Gorp

Luc Van Gorp, voorzitter van de CM, deed op 8 april 2024 opvallende – en in onze ogen - kwetsende uitspraken in het kader van het debat over de vergrijzing. De koppeling die hij daarbij maakt tussen de snelle stijging van het aantal 80+, de kost hiervan voor de sociale zekerheid en euthanasie beoordelen we als ethisch problematisch. De discussie over voltooid leven voeren vanuit een economische logica is totaal ongepast. De Stichting Kindsheid Jesu kijkt op andere wijze naar de (ouder wordende) mens. Onze spiritualiteit vertrekt net vanuit een bijzondere aandacht voor de kwetsbare mens. We verbinden – over generaties heen – zodat elke persoon ten volle zin kan geven aan elke fase van zijn leven.

We gaan niet mee in een sfeerbeeld van zorgbehoevende ouderen die anderen tot last zijn, zonder zin leven en dus makkelijk uit het leven moeten kunnen stappen. **We zijn anderen tot last van zodra we op de wereld komen en ook later kunnen we niet zonder de ander.** Meer nog, we worden pas ten volle mens in verbondenheid met anderen.

Frances Norwoord, een Amerikaanse antropologe, wijst op een groot spagaat tussen onze sociale dood - die vaak het gevolg is van isolement en het gevoel te hebben niet meer bij te dragen aan de maatschappij - én onze werkelijke dood. Met andere woorden, als je de sociale dood tegengaat met liefdevolle aandacht en zorg in verbondenheid zal de vraag naar zelfbeschikking en dus de werkelijke dood, ongetwijfeld dalen.

Gaan wij voorbij aan het vergrijzingsdebat? Nee, het moet gevoerd worden. Sereen en respectvol. **Met een aantal uitgangspunten die voor ons cruciaal zijn.**

- De waardering vanuit politieke en maatschappelijke hoek voor de ouderenzorg en het zorgberoep.
- Het aanbod van netwerken zoals zorgzame buurten, dienstencentra, woonzorgcentra, enz. verhogen.
- Het in vraag stellen van de commercialisering van de (ouderen)zorg die enkel uit is op winstmaximalisatie.
- Het onder ogen zien van kwetsbaarheden bij mensen. Het omdenken van de huidige cultuur naar een maatschappij die iedereen valoriseert, jong en minder jong.
- Het inzetten op positieve beeldvorming van ouderen.

De Stichting Kindsheid Jesu erfde een traditie van hoopvol in het leven staan. Door de keuze te maken voor het leven (in al zijn vormen) zetten we ons verder in die eeuwenoude grondstroom. De netwerkleden die behoren tot de Stichting Kindsheid Jesu doen heel veel inspanning om kinderen en jongeren op te voeden in een wereld waar **autonomie in verbondenheid** de richting geeft. We zijn fier op de zorgcultuur zoals die tot nu werd uitgebouwd in het besef dat er onvolkomenheden zijn. **We omarmen daartoe alle voorstellen die leiden tot een zinvol leven en die elke dag energie geven aan ouderen om hen te laten beseffen dat zij er wel degelijk toe doen, hoe ziek en kwetsbaar ook.**

Oostakker, 30 april 2024

Namens het Bestuursorgaan van de Stichting Kindsheid Jesu

Bianca Debaets, Voorzitter

Zuster Lieve Vandesande, Ondervoorzitter, Algemeen Overste